

Slotwoord afscheidsdiner

Vrienden en vriendinnen,
De reünie loopt op z'n eind.
Het was een mooie reünie en dat was het!

Vandaag kreeg extra cachet door het optreden tijdens de Hoogmis van hoofdcelebrant, onze eigen oud-Rolduciën Piet Cöp, en zijn medecelebranten Frans Delahaye, Theo Willemsen, Fons Kurris en Luud Kleinen.

Dank voor jullie voorgaan, en een woord van bijzondere dank, Piet, voor je zo heel persoonlijke en aansprekende preek!
En het voorlezen van de namen van de 96 overleden oud-Rolduciëns was waarachtig een oefening in bewustwording van onze sterfelijkheid. Van velen van hen hebben de weduwen mij gebeld om het overlijden van hun echtgenoot te melden. Weet dat zij ontroerd en dankbaar zijn dat wij hen op deze bijzondere wijze hebben herdacht.

En Piet, je was ooit voorzanger in het koor van Schrijen, maar wat een prachtige heldere stem heb je nog steeds! En, wat alleen de goede toehoorder heeft opgemerkt: zónder inzet van het orgel pakte jij exact de goede begintoon van de liederen. Grote klasse.

En vrienden en vriendinnen, de collecte voor vluchtelingenwerk Nederland heeft €540, 00 euro opgebracht. Applaus voor jullie zelf!

Maar laten wij ook niet onze klassenbijeenkomsten vergeten, die op lichte wijze werden gemodereerd door Nico Dobbelsteyn, Joop Kock, Lei Bodelier, Jaques Jansen, Toine Bisscheroux en ondergetekende.

En hoe mooi was het dat wij gisteren getuige konden zijn van een boeiende bijeenkomst rondom de presentatie van de biografie van Jos Stassen.

Het was Lei Pennings, onvermoeibaar als steeds, die daar heel veel inzet en energie in heeft gestoken. Lei... onze complimenten en hartelijk dank!

En daarna het magistrale orgelconcert van Rob Waltmans. Rob, toen die eerste noten van de Toccata van Bach weerklonken, raakte dat mij in mijn ziel, ik denk dat ik mag zeggen, raakte óns dat in onze ziel. Zomaar een indrukwekkend en rijk gevarieerd concert. Wat zijn we toch bevoorrecht met zijn allen.

En dan John Franck, die vanochtend de Hoogmis voortreffelijk op het orgel begeleide en ons na afloop verraste met een virtuoos gespeelde Toccata van Widor. Een goed in het gehoor liggend stuk dat razend moeilijk is te spelen. Geen moment, maar dan ook geen fráctie van een moment krijgen de vingers van de organist rust in dat werk. Minuten lang moeten ze bewegen in een razend tempo. Fantastisch, John!

En wat te zeggen van de reünisten die onder leiding van Martin Dieteren ons vanochtend voorgingen in koorzang. Hulde!

Nog even heel praktisch: na dit diner is aan de tafel van het reüniecomité opnieuw mogelijkheid om de biografie van Jos Stassen te kopen tegen de gereduceerde prijs. Vanaf maandag ligt het boek tegen de officiële prijs in de boekhandel.

Voordat wij ter afsluiting ons dierbare Adieu Rolduc aanheffen, wil ik vragen of de ploeg van Enrique Mertens, de hotelmanager van Rolduc, en van Richard Wentink, de chef kok van Rolduc, even naar voren wil komen zodat we hen kunnen bedanken voor alle goede zorgen die ze deze twee dagen aan ons hebben besteed.

Enrique, Richard, dames en heren: bijzonder hartelijk dank! Applaus. En mocht u nog drankmunten overhebben, dan deponeert u die natuurlijk bij het verlaten van deze eetzaal in een mandje voor het personeel.

De badges deponeert u in de mand daarnaast.

Nou ja, en als we dan toch aan het klappen zijn, dan is daar natuurlijk het Reüniecomité dat de afgelopen vier jaar in een gestaag tempo en met veel bevlogenheid naar deze reünie heeft toegewerkt. Martin Dieteren, Peter Koonen, Lei Pennings, Jan Somers en ondergetekende.

Wij deden ons werk met op de achtergrond de zeer gewaardeerde ondersteuning van Harrie van Gastel! Hoewel... achtergrond. Dan zegt Harrie na een medische waarschuwing van formaat: " Jongens, ik moet het wat rustiger aandoen. Dus wil ik geen officieel lid van het reüniecomité meer zijn, en dus vergader ik niet meer mee..." Wel Harrie, zonder jouw inzet op de achtergrond, je zorgvuldigheid, alertheid en voortdurend meedenken was het allemaal lang zo soepel niet verlopen als nu het geval is geweest. Bijzonder veel dank daarvoor!

Twee dagen van herinnering zijn ten einde gekomen. Twee dagen van herinnering en ontmoeting. En in die ontmoeting lag de diepe betekenis die deze reünie voor iedereen heeft gehad. Namens het reüniecomité wens ik jullie allen een goede en gezonde toekomst toe. Het ga jullie allemaal goed. Tot een volgende keer, deo volente!

We sluiten af met het Adieu Rolduc. Voor de jongeren onder ons: dat staat bovenaan op pagina 17 van je programmaboekje...

**Adieu Rolduc, séjour de mon enfance,
Adieu Rolduc, aimable lieu!
Rolduc, où règnent l'innocence,
La paix et le bonheur, a- adieu!
Je pars pour aller consoler un père;
A- adieu, riant séjour des bois!
Je suis au bout de ma carrière,
Salut pour la dernière fois,
Je suis au bout de ma carrière,
Salut pour la dernière fois!**